

de brief aan de deur

'ik wil geen bed van goud,' zegt lief.
'en ik hoef geen bad van goud.'
'zeg dat maar aan mop!' roept muis.
lief zucht.
'en ik lust ook geen kreeft en wijn.'
'zeg hem dat ook maar,' bromt muis.
'ik wil met mijn fiets naar zee.'
muis zucht.
'dan ga je toch met je fiets, lief.'
'ik dacht: ik zet mijn tent op het strand.
ik maak een vuur.
ik kook wat soep of bak een ei.
meer hoeft dat voor mij niet te zijn.
en nu moet ik met de trein en...'
'jij moet niets!' roept muis.
'niets, niets, niets!'
muis pakt een blad en een pen.
'hier,' zegt ze, 'schrijf op.'

'dag mop', zegt muis.
dag mop, schrijft lief.

*ik wil niet naar dat huis
met kreeft.
een bed en een bad van goud
hoef ik niet.*

*ik ga met de fiets naar zee.
en ik slaap in mijn tent.
muis gaat met me mee.
tot gauw!*

lief

'hang die brief op je deur, lief.
hup, op de fiets en weg zijn we!'
'zou ik?'
muis knikt.
'goed,' lacht lief.





lief fietst naar zee

daar gaan ze.
lief zit op haar fiets.
muis ligt in een mand aan het stuur.
de wind speelt in hun vacht.
de weg naar zee is lang.
maar lief en muis zien heel veel.
een veld met kool.
een koe in de wei.
een schaap, een paard.
een kat op een dak.
een kerk, een beek.
en dan is de zee in zicht.
'hip, hip!' roept muis.
lief wipt van haar fiets.
ze tilt muis uit de mand.
ze zoekt een plek voor de tent.
met zicht op de zee.

na een uur staat de tent er.
lief ploft in het zand neer.
ze leest een boek.
muis bakt een taart van zand.
er rijdt een kar met ijs op het strand.
lief rent naar de kar.
ze koopt ijs.
'mmm,' doet muis!
'jam, jam,' lacht lief.
'wat is het fijn aan zee.'